



**Non-foodbank
Gouda**
kleding | meubels | huisraad

Nieuwsbrief
November 2019

Van de voorzitter...

Beste mensen

Het jaar 2019 is alweer grotendeels voorbij en Sinterklaas en Kerst staan voor de deur. De dagen zijn kort. Maar... de Non-foodbank draait onverminderd door.

Meer dan dat zelfs. De *kledingbank* heeft het drukker dan ooit. Het aanbod van kleding is gigantisch te noemen en de kledinggroep moet zeer veel werk verzetten. Aanbod van winkels als Appel en Ei, de kledingcontainer in Reeuwijk en wat er spontaan gebracht wordt. Statistieken wijzen uit dat tegenwoordig een kledingstuk 7 à 10 keer wordt gedragen en daarna afgedaan is. We kunnen nog het nodige verwachten. Samen met Rijkje heeft het bestuur maatregelen getroffen om het aanbod van kleding en de afzet daarvan te reguleren. De container bij de Pauluskerk komt bij Stichting DE KRING in Reeuwijk. We hebben daarbij een nieuwe besteld en die komt naast de huidige container bij De Ark in Reeuwijk. Dat is nodig omdat containers van andere organisaties zijn weggehaald en de onze overbelast raakt met alle gevolgen van dien. Wij moeten meerdere malen per week naar Reeuwijk om te legen. Het vraagt veel van de vrijwilligers er met eigen auto heen te gaan, zelfs twee keer in een weekend!



We waren dan ook blij verrast toen Fred van Weenen aangaf dat hij via zijn zoon een mooie Opel kon aanleveren met een behoorlijke laadruimte. We hebben niet geschroomd en besloten deze te kopen. Deze is inmiddels in gebruik genomen. De auto van de Voedselbank lenen we niet meer en inzet van privéauto's kunnen we dan

terugdringen. Het is wel een aanslag op onze financiën maar het kan.

Door jullie inzet hebben wij een financieel overschot dit jaar. Vooral de verkoop van kleding, onze najaarsmarkt en de opbrengst van RABO-clubsupport, waar Bart van Maaren hard aan heeft getrokken, zijn daaraan debet.



We hebben eerder besloten dat geld ook in te zetten voor de aankoop van kussens, stofzuigers, waterkokers en kasten. Dat is inmiddels ten dele gerealiseerd.



En er komt meer op ons af. Brandveiligheid en een goed rampenplan is de volgende stap. Niet dat het - wat de kosten aangaat - om hoge bedragen gaat, maar het geld moet er wel zijn. De huisvestingskosten hebben we in de hand en de zonnepanelen leveren naast gebruik inkomsten op.

Zelf ben ik weer doende bij alle betrokken gemeenten voor 2020 subsidie aan te vragen in de hoop dat de gemeente Gouda meer zal bijdragen dan over dit jaar.

De kantine heeft inmiddels weer een normaal aanzien dankzij de inzet van Fred en Fred, Nic en anderen. Nu nog een gordijn om de ruimten te kunnen scheiden.

Ik heb inmiddels - toen ze twee weken terug hier op bezoek kwamen - het college van B&W uitgenodigd hier een keer op locatie te vergaderen. Ze hebben er volgens mij wel oren naar.

Bij die gelegenheid heb ik nogmaals benadrukt dat de Non-foodbank een integraal onderdeel is van de armoedebestrijding hier in Gouda en hen gewezen op jullie inzet. Ik hoop dat zoiets gunstig uitwerkt op de besluitvorming rond de subsidies.

Ook de politieke partijen zal ik vragen hier eens een fractieoverleg te houden.

De band met de kerken in Gouda krijgt de komende tijd een impuls. Op 17 november in de Ontmoetingskerk en 1 december in de Veste. Onlangs heeft de Raad van Kerken hier een vergadering belegd. Dit is van belang, omdat ook op die wijze onze activiteiten aandacht krijgen. En zo gaan we gewoon door!

Klaas Bolt

Kledingbeurs

Donderdagavond 26 september: wat een drukte! Het liep storm. Er werd gesnuffeld en kleding gepast en weer teruggehangen. Toch nog een keer kijken, want ja dat jurkje is toch wel erg goedkoop.

En dan die leuke schoenen en laarsjes. Net niet in de goede maat. Wat een pech. Of juist, precies goed. Er was veel keus in alle maten.

Sommige dames waren doornat bij aankomst. En moesten handdoeken aan te pas komen om haren te drogen. Deze dames hebben zich niet laten weerhouden door het slechte weer. Door alle drukte werd het zelfs warm in de ruimte. Wat waren we tevreden met de opbrengst van de eerste avond, ongeveer € 600,-. Vrijdagavond waren er helaas minder bezoekers. Toen alle bezoekers weg waren, hebben we er maar een glaasje op gedronken. Dat was heel gezellig.



Braderie

Op zaterdagmorgen 28 september was een aantal vrijwilligers al vroeg in de weer om alles klaar te zetten voor de braderie van vandaag. Natuurlijk hadden we gezien op weeronline dat het niet best zou worden. Maar je hoopt altijd dat het mee zal vallen. Helaas niet. Na weer een enorme bui werd besloten op te ruimen. Er zouden toch geen bezoekers meer komen. Met de vrijwilligers die er nog waren, hebben we een broodje kroket en een bordje patat genuttigd en zo was het best gezellig.



Hoeveel hebben de drie dagen opgeleverd? Daar was iedereen heel nieuwsgierig naar. De opbrengst is netto ongeveer € 1.250,-. Een mooie opbrengst! Als het beter weer was geweest, zou deze wellicht hoger zijn geweest, maar dat is als...

Van alles wat...

Tijdens de **Goudse Hofsteden** dagen in mei heeft Thomas snuisterijen aan de man/vrouw gebracht. De kraam trok veel aandacht en met de opbrengst van ruim € 400,- was onze penningmeester heel tevreden.



De fietstocht georganiseerd door de Rabobank/Krimpenerwaard in september was voor de Non-foodbank dit jaar geen succes. Er zijn weinig vrijwilligers, die van fietsen houden, ondanks het mooie weer. Opbrengst € 15,-.

Onze groene vrachtauto draagt sinds augustus het logo van de Rabobank.

Op 11 oktober vond de overhandiging van de cheque van De Rabobank Clubsupport plaats.

Bart vertegenwoordigde de NFB en nam met veel plezier de cheque in ontvangst. De Non-foodbank is heel blij met dit prachtige resultaat, waaruit blijkt dat veel mensen de Non-foodbank een warm hart toedragen.



Opening kantoor Vluchtelingenwerk



Bij de opening van het nieuwe kantoor van Vluchtelingenwerk oktober jl. was Janneke aanwezig als de vertegenwoordiger van de Non-foodbank. Regelmatig komen de mensen van vluchtelingenwerk langs met statushouders om bij de NFB goederen uit te zoeken voor hun nieuwe huis. Er zijn enkele vrijwilligers die dit Vluchtelingenwerk al meer dan 20 jaar doen en het is niet makkelijk. Soms weten de vrijwilligers maar enkele dagen van tevoren wanneer statushouders komen. In de meeste gevallen komen ze met alleen de kleren aan die ze bij zich hebben. Het hele huis moet ingericht worden. Wij, als NFB, doen altijd ons uiterste best de statushouders op zo kort mogelijke termijn te helpen. Lees hieronder het verhaal van Laura Rustenburg.

Sinds vier maanden ben ik maatje van een jong echtpaar met een driejarig dochtertje afkomstig uit Eritrea.

Na een periode van vijf (!) jaar wachten in verschillende azc's in Nederland, kregen ze eind mei het bericht dat er een woning voor hun was in Gouda. Voor mij is het de eerste keer dat ik van dichtbij zie hoe een start in een nieuwe stad en vooral ook in een vreemd land ongeveer kan verlopen. De vader van het gezin was een aantal keer met de trein naar Gouda gekomen om wat te 'klussen' in de nieuwe flat.

Toen de verhuisdag was aangebroken kwamen ze per trein en bus met hun dochtertje aan de hand naar Gouda. Bepakt en bezakt met al hun bezittingen. Je leest het goed, hun bezittingen pasten in een aantal tassen...

Blij met eindelijk een eigen plek, bleek het toch wel erg kaal en leeg in hun nieuwe flat. 's Avonds kwamen ze erachter dat ze vergeten waren een peertje voor het licht te kopen, dus zaten ze vrij snel in het donker.

Het enige wat er was, was hun bed dat die dag op de valreep bezorgd was...

Er wordt gelukkig veel geregeld voor vluchtelingen en statushouders in Nederland, maar op zo'n moment zie je goed het 'gat' waar het maatjesproject 'Kerk en Vluchteling' in is gesprongen.

Wat voelde het gezin zich blij toen ik de volgende dag voor de deur stond met de vraag 'Waarmee kan ik jullie helpen?'

Nu vier maanden later hebben we samen al diverse keren de Non-foodbank (ook zoiets bijzonder mooi!) bezocht, de kringloopwinkels, een fiets geregeld, gratis toegang voor speeltuin de Sluis, op koffievizite bij elkaar geweest, deelgenomen aan de bbq van de tafels van Hoop en zelfs een dagje naar Amsterdam geweest met elkaar. Samen in de rondvaartboot en patat gegeten bij Macdonalds. Een uitje zoals wij dat als Hollanders ook doen.

Binnenkort komt Sinterklaas weer naar Nederland en heeft het kleine dochtertje haar pietenpakje (vorige week bij de Non-foodbank haar toegestopt door een van de vrijwilligers) al klaar hangen op haar kamertje! Hoe fijn is het om als een soort lieve Hollandse buurvrouw te functioneren voor dit gezin en een poosje met hun op te mogen lopen in dit mooie, maar voor hun nog zo vreemde land!

Laura Rustenhoven, maatjesproject Kerk & Vluchteling

Convenant Goudse Standaard voor Schuldhulp



Donderdag 17 oktober heeft het ondertekeningmoment van het convenant *Goudse Standaard voor Schuldhulp* plaatsgevonden. De NFB heeft het convenant met 24 andere organisaties samen ondertekend. De gemeente werkt samen met betrokken organisaties aan de aanpak van schulden en betalings-achterstanden voor Goudse inwoners.

Met het convenant beogen we gezamenlijk goede hulp en ondersteuning te bieden aan iedereen met financiële problemen. Dit doen we door betalingsproblemen tijdig te signaleren en inwoners naar hulp te begeleiden, te adviseren over de aanpak van schulden en indien nodig schuldhulpverlening te starten.

Daarnaast bieden we alle zorg en ondersteuning die een inwoner nodig heeft om betalingsachterstanden en schulden aan te pakken. We doen dit door samen te werken en ons te richten op een werkbare oplossing voor de inwoner. Dit doen we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en taak. Samen vormen we een sterke keten voor kwaliteit bij schuldhulp.



Een aantal van onze vrijwilligers heeft veel tijd gestoken in het neerzetten van een stevige **schutting**, het **aanbrengen van parkeervakken** en het maken van **en afdak**.



Vrijwilligers

We zijn blij met onze **nieuwe vrijwilligers** Lydia, Heidi, Cindela, Frans, Fred, Faisal en Aad. Edith is sinds kort terug bij de kledingbank. Welkom bij de Non-foodbank!

We hebben onlangs afscheid genomen van de dames Naema en Lahida.

Aimée heeft een nieuwe baan en gaat ons per 1 december verlaten. Jammer voor ons, leuk voor haar. Wij wensen haar veel plezier in haar nieuwe baan.



Website: www.nonfoodbankgouda.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Nonfoodbankgouda.e.o>

De Non-foodbank is gesloten van:
21 december 2019 tot en met 4 januari 2020