



Non-foodbank
Gouda
kleding | meubels | huisraad

Nieuwsbrief
april 2019

Van de voorzitter - Klaas Bolt

Iedere dinsdag tussen de middag ben ik aanwezig in de Johan den Haenstraat.

Een lange tafel met de aanwezige vrijwilligers die hun middagmaal opeten. Druk met gesprekken over alles en nog wat. Een mooi plaatje, zeker nu het daglicht de kantine heeft bereikt en de ruimte aanmerkelijk is vergroot. De nu nog zichtbare staalconstructie mag de pret niet drukken.

Het is mooi om te zien hoe de vrijwilligers met elkaar omgaan bij de Non-Foodbank. Nieuwe gezichten, soms afscheid en meeleven bij afwezigheid om welke reden dan ook. Maar wij zijn "slechts" het middel. Onze missie staat voorop: het helpen van de armste in onze samenleving.

Voor dat alles doen we het met z'n allen bij de NFB.

Als bestuur zijn we volop bezig de voorwaarden daarvoor te creëren. Een versterkt bestuur omdat Bart van Maaren zijn activiteiten als bestuurslid heeft hervat.

Vlees op de botten, dat is onze inzet. Gemeenten en kerken zijn aangeschreven in de hoop en verwachting dat ons verzoek iets gaat opleveren. Dat kost een hoop invul-, schrijf- en belwerk. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft ons inmiddels € 1.500,- toegezegd en de andere betrokken gemeenten hebben ons gevraagd mee te doen in de reguliere subsidiestroom voor 2020. Afwachten dus.

De ontwikkeling rond onze exploitatie vertoont een veranderd en gunstiger beeld, zeker nu ons dak vol ligt met zonnepanelen. Op korte termijn hopen we dan ook de gasleiding definitief te kunnen afsluiten. Verder zijn we ondernemer geworden voor de fiscus. Dat levert ons, waar het gaat om btw-afdrachten, voordeel op en dat geld kunnen we gewoon goed gebruiken. Al met al gaan de huisvestingskosten dus omlaag.

Eerder hebben we een poging gedaan een bedrag van rond € 5.000,- te ontvangen van het Kansfonds voor het kopen van nieuwe spullen zoals waterkokers, stofzuigers en kussens. Maar dat is helaas afgewezen. Gewoon doorgaan en andere fondsen benaderen zo is ons motto. Het zal best een keer lukken.

Gelukkig hebben we naast de gebruikelijke uitgaven ook andere inkomsten zoals van de Diaconie van de PKN-kerk hier in Gouda, Zorgpartners Midden Holland en uit de opbrengsten van kleding, fietsen, oud-ijzer, vervoerkosten etc. Ook kunnen we het



bedrijf Bunnik steeds weer benaderen om ons te helpen. Recent hebben zij opnieuw een container aan ons beschikbaar gesteld. Ook de gemeente Gouda werkt mee en heeft deze maand formeel grond aan ons ter beschikking gesteld, zodat we de ruimte voor het gebouw optimaal kunnen benutten.

Kortom we gaan met z'n allen gewoon door op de ingeslagen weg.

Financiële steun

Onze voorzitter Klaas Bolt ontving uit handen van de wethouders Corine Dijkstra en Rogier Tetteroo een bedrag van € 5.000,-. Dit bedrag kan de Non-foodbank goed gebruiken, omdat we door onze verhuizing naar de nieuwe locatie wel wat geld tekortkomen.



Zorgpartners
Midden-Holland

Zorgpartners Midden-Holland steunde ons ook dit jaar weer met een bedrag van € 2.500,-. Het bijzondere hieraan is dat het geld opgebracht wordt door

medewerkers die maandelijks een klein bedrag van hun salaris afstaan. Petje af! In Bodegraven werd een Goede Doelen diner georganiseerd. Van de opbrengst gaat een derde deel naar de Voedselbank, een derde deel is er voor de Non-foodbank en een derde deel is bestemd voor een project in Afrika.

Bezoek Algemeen Dagblad

Een journaliste van het AD bracht ons onlangs een bezoek. In het AD was een artikel verschenen over de weef fietsen die door de Gemeente weggehaald worden en waarvan een aantal aan de Non-foodbank zijn gedoneerd. De fietsen worden door onze vrijwilligers opgeknapt. De opgeknapte fietsen zijn tegen een kleine vergoeding uitsluitend beschikbaar voor onze cliënten. Het was leuk om de journaliste te laten kennismaken met ons werk.



Vrijwilligers

Onlangs hebben we een foto genomen van de vele vrijwilligers op de Non-foodbank. Hoe kleurrijk in het Non-foodbank groen!



Die dag nam Samer afscheid als vrijwilliger, omdat hij een baan heeft gevonden. Als herinnering wilde hij graag een foto. Helaas waren op het fotomoment niet alle vrijwilligers aanwezig. Samer staat precies in het midden. Wij feliciteren Samer van harte met zijn baan, maar we zullen hem missen. Heel veel succes!!

Jan heeft ons ook als vrijwilliger verlaten. Wij danken hem voor zijn enorme inzet voor de Non-foodbank.

Joke Baas kan door haar fysieke gesteldheid het werk als vrijwilliger bij ons niet meer doen. Joke heeft ook een aantal jaar het secretariaat vervuld. Hartelijk dank voor alles wat je voor de Non-foodbank hebt betekend.

Irene (kantine en kleding), Marianne (gastvrouw) en Adrie (kleding) zijn de Non-foodbank op dinsdag komen versterken. Arjan is onze nieuwe medewerker in het magazijn en hij is van alle markten thuis.

Tromp is voor een periode van 11 weken als stagiair bij de Non-foodbank. Hij komt elke dinsdag uit Rijnsburg naar de Non-foodbank in Gouda.

Door de openstelling van de Non-foodbank op de 1^e en 3^e zaterdag van de maand hebben we chauffeurs en bijrijders nodig voor het ophalen van aangeboden goederen. We mogen hiervoor een beroep doen op Willem, Peter, Coen, Harry en Ernst.

Op de woensdag kunnen de kledingmedewerksters nog wel een flinke hulp gebruiken. Dus wie dit leest en denkt: *dit is iets voor mij*, ga langs op woensdag tussen 13-16 uur.

Dat muisje heeft een staartje.....

Op een zaterdag bij de Non-foodbank liggen er heel veel zakken kleding en ander textiel te wachten om uitgezocht te worden en er wordt steeds meer kleding binnengebracht. Remmy, Karin en Annie nemen de kleding aan en zoeken de kleding uit.

Nico en Janneke zijn aanwezig voor de fietsenverkoop, Peter en Jan zijn met de vrachtauto weg om aangeboden goederen op te halen.

En dan opeens: een luide gil. Remmy springt een gat in de lucht, niet van blijdschap maar ze ziet een muis wegspringen uit de zak waar ze haar hand in stak. Iedereen wordt gemobiliseerd, want de muis moet gevangen worden. Hij is verdwenen tussen



de andere zakken. De hele bak wordt leeggehaald. En het muisje komt in 't nauw. Hij kan niet tegen de hoge kant van de bak op. Nico haalt een stoffer en blijk, En nu dierenvrienden: even de ogen dicht. Nico geeft de muis een tikje op de kop. Een beetje dizzy ligt het muisje op het blijk. Gauw een foto. Op het parkeerterrein krijgt hij zijn vrijheid terug. Nog wat wankel zijn de eerste stappen, maar

al snel schiet hij weg. Is dit het einde van het verhaal? Nee, een uurtje later wordt er weer een muis gesignaleerd. Maar die liet zich niet vangen.

PS. Tussen de zakken kleding zat alweer een zak met vuilnis. BAH!

Snelle leerling

Op een zaterdag kwam S. met zijn gezin bij de Non-foodbank voor fietsen voor zijn 2 kinderen. Zijn vrouw en 2 kinderen waren pas één week in Nederland. S. woont al jaren hier en spreekt perfect Nederlands. De kinderen hadden een fiets nodig om naar school te gaan. Het jongetje stapt op en fietst weg. Het meisje heeft meer moeite en oefent op het parkeerterrein. Ik (Janneke) moedig haar aan, maar helaas begrijpt ze mij niet door de Nederlandse taal.

Vervolgens is het gezin 8 weken later weer bij de Non-foodbank. *“We hebben een afspraak bij de kleding, maar er is niemand.”* En dus komen ze naar het kantoor, want misschien kan ik het oplossen. Ik lees het bericht van hun begeleider, waarin helaas een verkeerde tijd genoemd staat. Ach ja, dat kan gebeuren.

Maar we hebben altijd tijd voor een praatje. *Hoe is het met jullie? Al kans op een woning? Nee, helaas nog niet. Hoe gaat het op school?*

En dan begint het meisje te vertellen over school, over haar bezoek aan de bibliotheek, waar ze wel 4 boeken per week haalt en leest. En dat vertelt ze allemaal in heel goed verstaanbaar Nederlands. Door zoveel te lezen en te luisteren naar de Nederlandse tv heeft ze in 2 maanden het Nederlands al goed onder de knie. Ik vind het geweldig! Zij komt er wel!!

Huisfotograaf

Onze “huisfotograaf” Annelieke Pinckaerts maakt regelmatig foto's bij ons. Zij is lid van de vereniging voor amateurfotografen. Laatst vertelde ze dat ze genomineerd was met foto's voor de wedstrijd “vijf met samenhang”. De winnende series worden genomineerd voor een landelijke tentoonstelling (foto nationaal). Soort van wildcard (naast topfotografen) voor deelname is dat dan. In haar afdeling (Zuid-Holland Zuid, fotoclub in Rotterdam) zit de serie die zij bij de Non-foodbank gemaakt heeft bij de genomineerde series. Dat vindt ze helemaal leuk. En wij natuurlijk ook!!



Pasen

Enkele keren per jaar organiseren we voor en door de vrijwilligers een gezellige bijeenkomst. Met Kerst hadden we een gezellige kerstborrel. De hele Non-foodbank was gehuld in kerstsfeer, zelfs de etalage aan de Karnemelksloot.

Met Pasen hebben we een high tea/beer/wine georganiseerd. Wat een heerlijke variatie aan culinaire versnaperingen was er door diverse vrijwilligers gemaakt.



**Tenslotte feliciteren we onze
voorzitter Klaas Bolt
van harte met zijn
koninklijke onderscheiding!!**